



ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Βύρωνας, η πόλη μας, βρίσκεται σήμερα σε οριακό σημείο από πλευράς **οικονομικών δυνατοτήτων, υποδομών, στελέχωσης υπηρεσιών και παρεχόμενων υπηρεσιών** προς τους κατοίκους.

Η κατάσταση των δημοτικών υποδομών –**σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες, παιδικοί σταθμοί**– δεν είναι ικανοποιητική, δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και, σίγουρα, δεν συνάδει με τους στόχους που όλοι πρέπει να έχουμε για μια πόλη ανθρώπινη και λειτουργική. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: η σφράγιση από την Πολεοδομία Αθηνών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα («Χαραλαμπόπουλου») το Μάρτιο του 2018, οι μεγάλες υλικοτεχνικές ελλείψεις στα σχολεία της πόλης, ο ανεπαρκής αριθμός βρεφονηπιακών σταθμών, η εγκατάλειψη και υποβάθμιση του δημόσιου χώρου (πλατείες, πεζοδρόμια, χώροι αναψυχής), η καταπάτηση των κοινόχρηστων χώρων από ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών και τόσα άλλα.

Και οι υπόλοιποι τομείς ευθύνης του Δήμου, όπως η **καθαριότητα κι ο ηλεκτροφωτισμός, η φροντίδα των οικονομικά και κοινωνικά ευπαθών ομάδων, η προστασία και στήριξη των ΑμεΑ, οι υπηρεσίες πολιτισμού και αθλητισμού, η φροντίδα των αδέσποτων ζώων** κ.ά. είναι απαξιωμένοι, δεν συμβαδίζουν και δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τις μεγάλες και υπαρκτές ανάγκες των κατοίκων της πόλης.

Η **υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών** παραμένει, αν και δόθηκε η δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Μεγάλο μέρος των εργαζομένων στο Δήμο συνεχίζει να εργάζεται σε καθεστώς επισφάλειας, με ανελαστικές ή ψευδεπίγραφα εποχιακές εργασιακές σχέσεις. Συνακόλουθα, οι παρεχόμενες προς τους κατοίκους υπηρεσίες υστερούν και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις υπάρχουσες ανάγκες.

Για να αντιστραφούν όλα αυτά, πρέπει να πάρουν οι πολίτες την κατάσταση στα χέρια τους.

Με ανιδιοτέλεια, δημοκρατικότητα, όραμα, σχέδιο και γνώση, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον στην πόλη μας.

Είναι αναγκαία η **συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού, δημοκρατικού δημοτικού μετώπου**, με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις της πόλης μας που εναντιώνονται στις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας και θέλουν να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην πόλη μας.

Κινήσεις πολιτών, πρωτοβουλίες κοινωνικής παρέμβασης, συλλογικοί φορείς, οικολογικές ομάδες, σύλλογοι γονέων, πολιτιστικοί σύλλογοι, η νεολαία και γενικά κάθε προσδευτικός πολίτης που συμμετέχει ενεργά στα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης είναι στρατηγικά **οι σύμμαχοί μας**.

Για μια Διοίκηση:

Σύγχρονη, αποτελεσματική και διεκδικητική, απέναντι στις πολιτικές που καθημερινά υποβαθμίζουν τη ζωή μας.

Με συλλογική λειτουργία, δεκτική σε κριτική και προτάσεις, που θα ενώνει τους Δημότες και θα προσπαθεί να προσελκύσει όλο και περισσότερους να συμμετέχουν στα κοινά.

Για ένα Δήμο που:

Υπερασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα των δημοτικών υπηρεσιών και αγωνίζεται για τη δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εργασίας, σύγχρονων δημοτικών υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών.

Δεν αποδέχεται την εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας (σχολεία, γήπεδα, δασικές εκτάσεις κ.λπ.) στο «Υπερταμείο», όπως έγινε με την παρούσα διοίκηση του Δήμου, και παλεύει για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος των πολιτών.

Προστατεύει και αναπτύσσει το αστικό και περιαστικό πράσινο (Υμηττός). Ολοκληρώνει την απαλλοτρίωση των χώρων στην οδό Βουτζά και στο τέρμα των λεωφορείων του Αγίου Αρτεμίου και δημιουργεί νέους ελεύθερους χώρους, ειδικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου μας.

Δομεί ένα σύγχρονο και ασφαλές αστικό περιβάλλον, δίνοντας λύσεις στο κυκλοφοριακό, την καθαριότητα, τη δημόσια διαχείριση / ανακύκλωση των απορριμμάτων και τον εκσυγχρονισμό των παιδικών χαρών. Δεν μπορεί και δεν είναι λογικό στον 21ο αιώνα να μην κυκλοφορούν οι πολίτες με ασφάλεια σε πολλά πεζοδρόμια του Δήμου, να υπάρχουν διασταυρώσεις «καρμανιόλες», να ανακυκλώνεται ένα ελάχιστο ποσοστό του συνολικού όγκου των απορριμμάτων και τα παιδιά να παίζουν, ακόμα, σε ακατάλληλες προς χρήση παιδικές χαρές.

Αναπτύσσει τον πολιτισμό από τη βάση του, δημιουργώντας δημοτικές χορωδίες, φιλαρμονική, θεατρικές ομάδες, εικαστικά εργαστήρια. **Στηρίζει** τον μαζικό αθλητισμό, παρέχοντας προγράμματα άθλησης για τους δημότες κάθε ηλικίας, ενισχύοντας τα αθλητικά σωματεία του Βύρωνα. **Υπερασπίζεται** τους νέους και τις νέες στις κοινωνικές δράσεις και αγώνες τους. **Αναδεικνύει** την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Διεκδικεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τους αναγκαίους πόρους για την αναβάθμιση και επέκταση των κτηριακών υποδομών και των δημοτικών υπηρεσιών, παράλληλα με την απόδοση στην Αυτοδιοίκηση των θεσμοθετημένων πόρων, που παρανόμως παρακρατούνται.

Συντηρεί σωστά και ολοκληρωμένα σχολεία και παιδικούς σταθμούς και, σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα, αναπτύσσει δράσεις για τους μαθητές/τριες των σχολείων της πόλης μας. Προτεραιότητα, πρέπει να δοθεί, στην άμεση κατασκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου («Χαραλαμπόπουλου») και νέων παιδικών σταθμών.

Ενισχύει την κοινωνική πολιτική, με την επέκταση και ανάπτυξη μόνιμων δημοτικών υποδομών που θα μπορούν να στηρίζουν σταθερά και αποτελεσματικά τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Αντιμάχεται το φασισμό και τα κηρύγματα μίσους, ρατσισμού και βίας.

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη διοίκηση του Δήμου και ταυτόχρονα επιζητά τον λαϊκό έλεγχο ως το κύριο όπλο απέναντι σε κρούσματα διαφθοράς και αసుδοσίας.

Αποδίδει τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αποκλειστικά και μόνο στις υπηρεσίες για τις οποίες εισπράττονται.

Στόχος μας για την επόμενη δημοτική περίοδο είναι να βάλουμε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας.

Γνωρίζουμε ότι η οικονομική κρίση και τα μνημόνια που μας επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια και υιοθετήθηκαν ως «αναγκαίο κακό» από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις, διαμόρφωσαν μια καταστροφική πραγματικότητα για τη χώρα, τους δήμους και κατ' επέκταση για τους πολίτες.

Τα νεοφιλελεύθερα μέτρα που εφαρμόστηκαν όχι μόνο δεν οδήγησαν σε ανάταξη της οικονομίας αλλά επέφεραν ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Το ΑΕΠ μειώθηκε δραματικά, οι μισθοί και οι συντάξεις συρρικνώθηκαν, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των πολιτών, όπως αυτά της εργασίας, της υγείας, της παιδείας, της στέγασης υπονομεύτηκαν, **η ελληνική κοινωνία εξωθήθηκε σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό.**

Τα Ελληνόπουλα μεταναστεύουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό της χώρας η απορρύθμιση του ιδιωτικού τομέα, οι φορολογικές επιβαρύνσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Η αποδυνάμωση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και η εισαγωγή ελαστικών, μη μόνιμων μορφών εργασίας έχουν πλήξει βαρύτατα τις δημόσιες δομές και υπηρεσίες.

Στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά, αφού οι πολιτικές και νομοθετικές επιλογές των τελευταίων ετών απομάκρυναν κατά πολύ την αυτοδιοίκηση από την έννοια του λαϊκού θεσμού. Οι Δήμοι υλοποιούν όλο και περισσότερο νεοφιλελεύθερες πολιτικές, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε όργανα επιβολής νέων φορολογιών, σε κέντρα αδιαφάνειας, διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων. Παρεμποδίζεται έτσι η συμμετοχή των δημοτών στη λήψη αποφάσεων, περιορίζεται η δυνατότητα της τοπικής κοινωνίας να παίξει ενεργό πολιτικό ρόλο και, συνακόλουθα, χάνεται σταδιακά ο λαϊκός και κοινωνικός χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετατρέποντας τους Δήμους –όλο και περισσότερο– σε επιχειρήσεις με ιδιωτικά χαρακτηριστικά.

Η **Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα** επιδιώκει να καλύψει μια ζωτική ανάγκη στη πόλη μας, αυτήν της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης που θα εργαστεί σκληρά και συστηματικά **για την πόλη και τους πολίτες**, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των σκληρών και αντιλαϊκών πολιτικών των τελευταίων χρόνων.

Ξέρουμε ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, η λιτότητα και οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις των μνημονίων παραμένουν. Γνωρίζουμε, ακόμα, το ασφυκτικό και αντιλαϊκό πλαίσιο λειτουργίας που επιβάλλουν στους Δήμους όλα τα νομοθετήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση των τελευταίων ετών (Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλεισθένης). **Δεν μπορούμε όμως παρά να αντιταχθούμε, να παλέψουμε ενάντια σε όλα αυτά!**

Δεν συμβιβάζομαστε με τη μιζέρια και τη διαχείριση της φτώχειας, **δεν παραιτούμαστε, δεν κάνουμε βήμα πίσω. Διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε για ένα βήμα μπροστά.** Γινόμαστε μέρος της αλλαγής που θέλουμε για την πόλη μας.

Ο αγώνας είναι δύσκολος. Δεν έχουμε τη στήριξη κανενός κόμματος, κανενός μηχανισμού, άλλωστε δεν τη ζητήσαμε από κανένα. Όμως έχουμε **δύναμη, θέληση, όραμα για την πόλη** και πάνω από όλα τη **στήριξη των συνδημοτών μας.**

Για αυτό **ΠΡΕΠΕΙ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ** να τα καταφέρουμε.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ

Μάρτιος 2019

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ